

Inhoud

Impressie Afscheidsdienst Juut Meijer <i>Anneke Kempkes</i>	3
Bijdragen Afscheidsdienst	
<i>Jan van der Meulen toespraak</i>	6
<i>Marleen Wijdeveld toespraak</i>	7
<i>Henk Hillenaar toespraak</i>	8
<i>Gerard Swüste Ode aan Juut</i>	10
<i>Arie Voordouw. Eigenlijk</i>	11
Een geloofsbelijdenis (voor Juut) <i>Jan Willem Rijnveldshoek</i>	13
Gedicht	14
Interview met Elin Haver <i>Gerard Swüste</i>	16
Boekbespreking <i>Karel van Hoestenbergh</i>	23
Restauratie balustrades biechtstoelen	26
In memoriam Henk van der Vuurst <i>André Wesche</i>	28
Boekbespreking <i>Wilbrord Braakman</i>	30
Berichten	
Bericht van Amnesty	14
Gespreksmiddag Waanzin en Religie uitgesteld	22
Geen adventkalender	22
Bericht uit de Beleidsraad <i>Joanne Kruijswijk Jansen</i>	29
Maandelijks rubrieken	
Van de Pastores <i>Arjan Broers</i>	12
Column <i>Karel van Hoestenbergh</i>	15
Brieven schrijven <i>Petra Meijerhof</i>	19
Tour de Chant <i>Gerard Swüste</i>	20
Kunst, niet te geloven <i>Everdien Hoek</i>	24
Dominicusbron <i>Herman Huijmans</i>	31
Overzicht diensten	33
Colofon	34
Infopagina	35

December en januari, maanden van hoop en verwachting, maar ook van omzien en weemoed. De krant die voor u ligt of zichtbaar is op uw scherm geeft daar in allerlei opzichten ruimte aan.

Over weemoed gesproken: natuurlijk staan we om te beginnen uitgebreid stil bij het afscheid van Juut Meijer als pastor van onze Dominicus. Anneke Kempkes laat ons in een persoonlijke impressie delen in haar gedachten over de dienst op 14 november. De gehouden toespraken treft u integraal aan en veel foto's geven een mooie indruk van deze dag. Juut sluit een periode in haar leven af, gaat genieten van meer vrije tijd en meer ruimte, maar zal zeker niet uit het zicht verdwijnen. Als gastpredikant zullen we van haar blijven horen. Een mooie verwachting voor de toekomst.

Maar er is in dit nummer meer de moeite waard om te lezen. De column van Karel van Hoestenbergh doet stedelingen onder ons wellicht verlangen naar een woonplek op het plateland. Niet de haast en het geraas van de stad, maar de stem van een klok die de dorpsstille doorbreekt. Elin Haver sprak met Gerard Swüste over haar passie voor muziek en hoe zij in het leven staat. Arjan Broers maakt zijn debuut als schrijver van het bericht 'van de pastores'. De vaste rubrieken bieden ook weer aardige leeskost. Met andere ogen kijken we voortaan wellicht ook naar de biechtstoelen in de kerk na het lezen van het verslag van studenten die de restauratie ervan ter hand namen, niet om biechten weer leven in te blazen, maar om ons nog meer bewust te zijn van de waarde van ons kerkinterieur.

Bij het lezen van deze krant is Sinterklaas alweer bijna het land uit. Her en der zie je al de eerste kerstbomen en vind je al oliebollenkramen in de stad. Er wacht ons een bijzondere maand in een opnieuw bijzondere tijd. Opnieuw is er op Eerste Kerstdag geen Open Huis mogelijk. Komen we op Kerstavond toch als vanouds bijeen onder ons vertrouwde dak? Of.....? Teleurstelling, hoop en verwachting dus. Omzien naar wat gebeurde, naar wat niet mogelijk was, naar wat verdriet en zorgen gaf. Maar ook en wellicht vooral uitzien naar betere tijden!

Namens de redactie wens ik u twee mooie komende maanden en betekenisvolle feestdagen toe.

Rien Hazebroek



Kopij voor de februarikrant kunt u, liefst voor 15 januari, sturen naar ons redactieadres dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl